



21-45

RINGPOLDER

Na het dorp Zuidermeer fietst u over een ringdijk van wat begin 17e eeuw nog een meer was. Dat wil zeggen dat rechts van u het water klotste. Na knooppunt 45 volgt u de noordelijke oever van dat Baarsdorpermeer.

45-89-88

FRUIT TE KOOP

Eerder op de route hebt u bij de boerderijen waarschijnlijk al kraampjes zien staan met aardappelen, scharreleieren en walnoten. Bij Wognum komen daar fruitstalletjes bij. De fruitbomen doen het hier goed doordat er zand in de ondergrond zit, in een ver verleden achtergelaten door veenviertjes.

88-86

STOOMTRAM

Aan de rand van Wognum passeert u een verkeersweg en het spoor van de Museumstoomtram. Vooral in de zomermaanden rijdt over dit spoor een stoomlocomotief met daarachter historische rijtuigen naar Medemblik. Even verder markeert een groot wijnvat Wijngaard Saalhof, waar rode en witte wijnen worden gemaakt.

86-85-84

KROMME LEEK

Rond Hauwert liggen enkele bloembolvelden. Net als fruitbomen houden bloembollen van de zandige ondergrond. Vlak voor Zwaagdijk-Oost steekt u de Kromme Leek over. Het lijkt een gewone sloot, maar het is een oeroude veenvier die vanuit het Baarsdorpermeer, richting gemeente Wervershoof, naar de Zuiderzee stroomde.

Route 3 › Langs zoet waterroute

84-83-82-66

STEDELIJK WESTWOUD

Is Westwoud een dorp als alle andere? Toch niet. Het kreeg in 1414 namelijk officieel stadsrechten. Onder het bestuur vielen ook de gehuchten Binnenwijzend en Zittend, waar nu een grote golfbaan is. De plaatsnaam Zittend zegt overigens niets over de aard van de bevolking: het dorp lag aan een kleine binnendijk, aan de zijkant van de landerijen. Zo ontstond de naam De Zijdtwindt, later De Zijde Wind.

66-65-67-80

LINTBEBOUWING

Het beeld is inmiddels bekend: u fietst door zogenoemde lintdorpen, met statige boerderijen langs de weg en daarachter lange, smalle percelen. Het kloppend hart van Wijdenes was de Kerkbuurt, waar zich een winkel, een school, een café, het gemeentehuis en de kerk bevonden. Dat stukje historie is goed bewaard gebleven.

80-62

KLEIPUT

Bij knooppunt 80 bent u terug op de West-Friese Omringdijk. Ook hier lag ooit een stuk grond voor de dijk. Het verhaal gaat zelfs dat de Hollandse graaf Floris V, die in 1282 de West-Friezen overwon en de strijd tegen het water organiseerde, op dit voorland een burcht heeft gebouwd.

Even verder fietst u langs een kleiput waar in het voorjaar talloze meeuwen broeden. De grond uit deze put is gebruikt voor de aanleg van de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen.

62-59

TERUG NAAR HOORN

Ter hoogte van Schellinkhout gaat de route verder langs de dijk, een stuk voorland en een uitwateringsmolen. U kunt echter ook een uitstapje maken naar het Bamboe Informatiecentrum in Schellinkhout. Eenmaal terug in Hoorn passeert u onder meer de pronkgevel van het Westfries Museum, waar u alles leert over de boeiende geschiedenis van Hoorn en West-Friesland. En maak zeker een extra rondje naar de haven en de Hoofdtoren, waar de Scheepjongens van Bontekoe nog altijd over het water uitkijken.

